



GESCHIEDENIS



De Edese Golfclub als toneel van de slag om Arnhem

Op het terrein van de golfbaan is in 1944 tijdens operatie Market Garden een dramatische strijd gevoerd. Op zondag 17 september landden duizenden Engelse para's en zweefvliegtuigen rondom Wolfheze met het doel de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren. Ook de volgende dag kwamen op de Ginkelse heide parachutisten neer. Enkele bataljons zouden via de Amsterdamseweg naar Arnhem-Noord optrekken.

Maar de licht bewapende soldaten werden bij de Leren Doedel door de Duitsers teruggedrongen en moesten zich rond de Johannahoeve ingraven. In de middag van 19 september daalden volgens de planning tientallen Poolse gliders neer. Maar die kwamen in het strijdgewoel en tussen de terugtrekkende Engelsen terecht. De Duitsers vurdten meedogenloos op de landende Polen. Zweefvliegtuigen braken in de

lucht, zodat mannen en materiaal er uitvielen. Andere werden op de grond vernietigd, voor men het toestel kon verlaten. Veel doden en gewonden bleven achter op het terrein van de Johannahoeve. Slechts een deel van de Engelsen en Polen kon zich over de spoorlijn terugtrekken naar Oosterbeek. Enkele jeeps konden via een nog bestaande tunnel mee genomen worden. Nog maar weinig herinnert aan de dappere Airborne troepen. Slechts in de bosrand van het zuidelijke deel van Papendal zijn nog de schuttersputjes van de Schotten te zien.

Het Airborne Museum in Oosterbeek geeft een indrukwekkend beeld van de slag en is een bezoek meer dan waard.

Vroeger Johannahoeve, nu Koningsoord: rijkdom in stilte

Vanaf hole 7 is nu in het zuiden de klooster Koningsoord te zien. Maar vroeger stond daar de Johannahoeve. In 1908 kocht Van

Mesdag (ja, familie van de schilder) grote stukken grond boven Oosterbeek, die hij Johanna-Hoeve noemde naar zijn dochter. Hij stichtte er een modelboerderij, die echter niet goed uit de verf kwam door de arme grond. In 1943 werd het landgoed verkocht aan de wegenbouwer H. Zanen en het gedeelte met de gebouwen en 130 ha. kwam in bezit van de congregatie Mill Hill, waar jongemannen werden opgeleid voor missiewerk in de tropen.



In 1995 verkocht Mill Hill 30 ha. aan de orde van Koningsoord. Deze zusters moesten uitwijken voor nieuwbouw op de plaats van hun klooster in Berkel Enschoot. Op 8 mei 2009 verhuisden de 35 zusters naar hun nieuwe klooster. De zusters behoren tot de orde der Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Zij leven een beschouwelijk leven zonder apostolaat buiten het klooster. Het bijzondere gebouw past uitstekend in de omgeving. Er is een kapel

in gevestigd, 40 kamers, een koorgang langs een binnenplaats en diverse werkruimtes. Er is ook een grote tuin en een eigen begraafplaats. Een gastenverblijf is strikt gescheiden van het onderkomen van de zusters, het is voor mensen van buiten, die de hectiek van de dag willen ontvluchten. Wel geldt ook voor hen dan de straffe dagindeling van 4 uur opstaan en om 20.00 uur nachtrust.

Dagindeling abdijs:

- 03.45 uur opstaan
- 04.05 uur nachtwake en meditatie
- 05.30 uur ontbijt
- 07.15 uur lauden en eucharistie
- 09.30 uur terts
- 09.45 uur arbeid
- 12.15 uur sext
- 12.30 uur middagmaal
- 14.15 uur noon
- 14.30 uur arbeid
- 17.00 uur vespers
- 17.45 uur avondmaal
- 19.25 uur completen

